

## Balhoodplaatje: Rhodha, Dirksland



De Joodse eigenaars van de oorspronkelijke Rhodha (Rood & Hagens) handelsonderneming in Den Haag hebben de oorlog niet overleefd.

Neef David Vroegindewey in Dirksland had een handel in zaai-en pootgoed en fourage op Goeree. Hij heeft nog e.e.a. uit den Haag weg kunnen halen, en is daarmee in oorlogstijd een fietsenzaak op de eilanden begonnen. Het idee was om het later tot een groothandel te laten uitgroeien (de dichtstbijzijnde waren in Rotterdam (o.a. Joh. Smits, P.J. Kusse, Stokvis) of in Goes (Kaan). Het is er nooit van gekomen. Er zijn in de jaren '50 niet meer dan tien complete Rhodha-fietsen uitgeleverd, schatte oud-werknemer Arie Klem in 1982.

Het bedrijf is al voor 1960 opgedoekt.



O.B..